

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer,
die staan des nachts
in het huis van de Heer.

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer
en prijs zijn heil'ge naam.

Zing voor de Koning,
want Hij is waardig.
Kom zing je vreugdelied
tot eer van Hem.
Kom voor zijn aangezicht,
dien Hem met vreugde;
breek uit in luid gejuich.

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer,
die staan des nachts
in het huis van de Heer.

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer
en prijs zijn heil'ge naam.

Zing voor de Koning,
want Hij is waardig.
Kom zing je vreugdelied
tot eer van Hem.

Kom voor zijn aangezicht,
dien Hem met vreugde;
breek uit in luid gejuich.

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.

Want de Heer daalt neer in Sion
en Hij vestigt zijn troon op ons lied.
Laat zijn grootheid zien
en verhoog Hem,
totdat iedereen Hem ziet.

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier,
verheerlijk zijn naam.

Want de Heer daalt neer in Sion
en Hij vestigt zijn troon op ons lied.
Laat zijn grootheid zien
en verhoog Hem,
totdat iedereen Hem ziet.

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag.
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft.
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag.
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft.
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, (3x)
God van de eeuwigheid (3x)

Kinderen: Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd

Refrein: (2x)

Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd.
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd,
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.

Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten,
want Hij is altijd trouw.

Refrein: (1x)

Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd.
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd,
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.

Ook wij moeten dit leren,
om altijd trouw te zijn,
en doen wat we beloven,
dat geldt voor groot en klein.

Refrein: (1x)

Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd.
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd,

Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft.

Met ons lied, Heer,
roept ons hart uit naar U,
naar U alleen,
vol verwachting,
vol verlangen naar U.
U maakt ons één.

Als wij u zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan.

Refrein:

Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Met ons lied, Heer, keert ons hart zich naar U,
naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel.
U maakt ze één

Als wij u zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan.

Refrein:

Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan.

Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan.

Refrein:

Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.
Hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna.

Machtige Heer en God,
wat U gedaan hebt, is wonderbaar.
En Heer, om wie U bent,
zingen en juichen wij met elkaar: amen!

Refrein:

Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer
is voor U, onze Heer,
die zit op de troon voor altijd.

Machtige Heer en God,
U bent rechtvaardig in wat U doet.
En wij aanbidden U,
want U alleen bent heilig en goed: amen!

Refrein:

Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer is
voor U, onze Heer,
die zit op de troon. Amen!

Refrein:

Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer is
voor U, onze Heer,
die zit op de troon voor altijd.
Amen!

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots,
onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning
dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven.....

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God. (3x)

Vrede van God,
de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam,
in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest
de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Vrede van God,
de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.