

Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag.  
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft.  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht.

Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag.  
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft.  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde  
die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt  
en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht.

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:

Refrein:

Jezus komt in heerlijkheid,  
zijn sjaloom wordt wereldwijd.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven.

(M)

Een hoop die zeker is, een groot geheimenis  
beloofd door God, is nu aan ons onthuld.

(V)

Als een volmaakte schat, die heel Gods plan omvat;  
Christus in ons, hoop op Gods heerlijkheid.

Refrein:

En het leven dat ik leef  
is nu niet meer van mij;  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.  
Elke dag dat ik besta  
leef ik niet meer, maar Hij.  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.

Liefde die zuiver is, Vaders getuigenis;  
zijn eigen Zoon, die onze zonde droeg.  
Hij heeft zichzelf omhuld  
met onze zondesschuld.  
Daar aan het kruis riep Hij:  
'Het is volbracht!'

Refrein 2x

En het leven dat ik leef  
is nu niet meer van mij;  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.  
Elke dag dat ik besta  
leef ik niet meer, maar Hij.  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.

Leven dat sterker is dan dood en duisternis  
en onverslaanbaar voor de macht der hel.  
Met Jezus doodgegaan  
en met Hem opgestaan,  
zullen wij delen in zijn heerlijkheid.

Refrein (2x)

En het leven dat ik leef  
is nu niet meer van mij;  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.  
Elke dag dat ik besta  
leef ik niet meer, maar Hij.  
Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.

Jezus leeft in mij,  
mijn hoop voor eeuwig.

Over al wat leeft,  
bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.

Refrein:

Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn  
van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Refrein:

Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.

(2x)

In de naam van de Vader,  
door het werk van Uw Zoon,  
in de kracht van Uw Geest  
voor uw troon,  
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.  
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,  
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt  
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.  
Heel de wereld ziet het:

bridge

God maakt vrij, God maakt vrij.  
In die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,  
door het werk van Uw Zoon,  
in de kracht van Uw Geest  
voor uw troon,  
zijn wij hier gekomen  
en verhogen uw naam.  
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,  
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt  
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.  
Heel de wereld ziet het:

bridge

God maakt vrij, God maakt vrij.  
In die hoop leven wij.  
Ons verdriet wordt een lied.  
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt.  
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt  
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.  
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

bridge

God maakt vrij, God maakt vrij.  
In die hoop leven wij.  
Ons verdriet wordt een lied.  
God maakt vrij, God maakt vrij.

end

God maakt vrij, God maakt vrij,  
God maakt vrij, God maakt vrij!

Door uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid  
en dankzij uw Zoon;  
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor )  
uw troon. )2x

(2x)

Nooit konden wij zonder zonde  
voor U staan.  
Maar in uw Zoon zijn wij schoon  
door het bloed van het Lam.

Door uw genade, Vader,  
mogen wij hier binnengaan.  
Niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid  
en dankzij uw Zoon;  
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,  
komen wij voor )  
uw troon. )3x

U bent mijn anker,  
mijn licht en mijn bevrijder.  
U bent mijn vesting,  
dus vrees ik geen kwaad.  
Want al keert de vijand  
zich tegen mij  
in uw schuilplaats mag  
ik toch veilig zijn.

Als ik roep,  
dan bent U nabij;  
U tilt mij hoog op een rots,  
ik zing en juich voor U.

Refrein:

Eén ding wil ik vragen, Heer,  
met heel mijn hart,  
dat ik in uw huis mag zijn  
iedere dag en rustend aan uw Vaderhart  
uw liefde bewonderen mag.

Leer mij uw weg, Heer  
en effen al mijn paden.  
Laat mij niet los, Heer,  
mijn hoop is op U.  
'k Wil uw goedheid zien  
op mijn levenspad  
en uw leiding zoeken bij elke stap.

Als mijn hart zegt:  
'Ga naar Hem toe',  
dan wacht ik op U  
bij alles wat ik doe.

Refrein:

Eén ding wil ik vragen, Heer,  
met heel mijn hart,  
dat ik in uw huis mag zijn  
iedere dag  
en rustend aan uw Vaderhart  
uw liefde bewonderen mag.

Refrein:

Eén ding wil ik vragen, Heer,  
met heel mijn hart,  
dat ik in uw huis mag zijn  
iedere dag  
en rustend aan uw Vaderhart  
uw liefde bewonderen mag.

Mijn Jezus, mijn redder;  
Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer.  
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer,  
heel de aarde wees blij.  
Zing van de Koning  
en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor  
dat wat U schiep;  
mijn leven lang loven,  
want U heb ik lief.  
Niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn redder;  
Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer.  
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer,  
heel de aarde wees blij.  
Zing van de Koning  
en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor  
dat wat U schiep;  
mijn leven lang loven,  
want U heb ik lief.  
Niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U.